

Jesjoea ... zowel God als Mens?

(Zoon des mensen, Zoon van de levende God, Zoon van God, Gods Zoon, Zoon Gods)

Als er één God is, ... is dan Jesjoea zowel God als Mens?

Ik heb mijzelf de volgende vragen gesteld:

- Hoe kan Jesjoea alomtegenwoordig zijn als hij niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn?
- Hoe kan Jesjoea alwetend zijn als hij over de dag van zijn wederkomst zegt "Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader" (Marc 13:32).
- Hoe kan hij almachtig zijn wanneer de evangeliën ons duidelijk vertellen dat hij niet in staat was om veel wonderen te doen in zijn woonplaats?
- Zou Jesjoea zelf gedacht hebben dat hij God was?

Ik wil 10 redenen geven waarom Jesjoea niet dezelfde kan zijn als God.

Als Jesjoea God is ...

1. Hoe kon Jesjoea een begin hebben terwijl God altijd heeft bestaan?

- a) De geboorte van Jesjoea geschiedde aldus.
"Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest" (Mat 1:18).
- b) "... zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees" (Rom 1:3).

God heeft altijd bestaan!

"Ik, Ik ben JHWH, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord van JHWH, en Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? Zo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls ... Ik JHWH, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning." (Jes 43:11-13)?

- 2. **Waarom** heeft Jesjoea gezegd "Ik kan van Mijzelf niets doen" (Joh 5:30), terwijl er van God wordt gezegd "Ik weet, dat Gij alles vermoogt"? (Job 42:2)
- 3. **Waarom** heeft Jesjoea de nacht doorgebracht "in het gebed tot God" (Lucas 6:12), als er nooit een tijd is waarin God bidt, maar Hij alleen het gebed van anderen ontvangt?
- 4. **Hoe** kan geschreven staan dat Jesjoea gehoorzaamheid heeft "geleerd" om volmaakt te worden (Hebr 5:8-9) terwijl God al heeft gezegd "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is"? (Mat 5:48)
- 5. **Waarom** heeft Jesjoea niet geweten van die dag en van die ure van Zijn wederkomst "maar de Vader (God) alleen"? (Matteüs 24:36)
- 6. **Waarom** wist Jesjoea niet wie hem aangeraakt had (Mark 5:30), terwijl God alles weet? (Jes 46:10)

7. **Hoe** kon Jesjoea verzocht worden door de duivel (Mat 4:1) terwijl Jacobus zegt “God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking”? (Jac 1:13)
8. **Hoe** is Jesjoea “gehoorzaam geworden tot de dood” (Fil 2:8) als God “alleen onsterfelijkheid heeft”?
(1 Tim 6:16)
9. **Hoe** kon Jesjoea zich onderwerpen aan de Vader [als hij de Vader was] voor alle eeuwigheid?
(1 Kor 15:28)
10. **Waarom** lag Jesjoea “op het achterschip tegen het kussen te slapen” (Marcus 4:38), terwijl “de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt”? (Psalm 12:14)?

Hoewel bovenstaande redenen erg overtuigend zijn voor de meeste Unitariërs zijn ze dat echter niet voor de meeste Christenen. Wanneer we spreken met orthodoxe Christenen dan reageert men vaak met “Je begrijpt de dubbele natuur van Christus verkeert”. Zij redeneren dan verder: “In zijn goddelijkheid, is hij God, maar in zijn menselijkheid, is hij mens. Toen hij wonderen deed was dat een manifestatie van zijn goddelijkheid en wanneer hij lijdt of beperkt is in zijn handelen dan is dat een manifestatie van zijn menselijkheid”. Zo wordt hem de mogelijkheid van twee naturen gegeven als uitleg waarom Jesjoea niet exact overeenstemde met de kenmerken van God.

Waarom geloven mensen dat Jesjoea God is?

De belangrijkste reden waarom Jesjoea God zou zijn is omdat hij dingen deed die alleen God kan doen.

1. Hij wekte doden op
2. liep op het water
3. dreef demonen uit
4. vergaf zonden en
5. leefde volmaakt.

We zullen deze wonderen elk op hun beurt bespreken.

1. Jesjoea wekte de doden op.

Hij wekte Lazarus op, het dochttertje van Jaïrus en de zoon van de weduwe. Als het opwekken van doden Jesjoea tot God maakt, dan zijn Elia, Elisa, en Petrus ook God, omdat zij ook doden hebben opgewekt.

2. Jesjoea liep op het water.

Hij getuigde wie de bron van zijn wonderen was toen hij zei “de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij” (Johannes 10:25, 32, 37; 14:10) en “de Zoon kan niets doen van Zichzelf”. (Johannes 5:19).

Jesjoea liep over het water omdat God hem macht gaf om dat te doen. (Petrus liep ook over het water)

3. Jesjoea dreef demonen uit.

Hij kwam vaak oog in oog met de geestelijke machten van het kwaad. Hij heeft nooit met hen geworsteld maar wierp ze uit met een enkel woord. Jesjoea is hierin echter niet uniek want ook de 12 discipelen dreven demonen uit en ook de andere 70.

Ook verklaarde Jesjoea duidelijk: “Ik drijf demonen uit door de geest van God” (Matteüs 12:28). God machtigde dus Zijn Messias om deze dingen te doen.

4. Jesjoea vergaf zonden.

Wanneer de verlamde man naar Jesjoea gebracht werd, zei hij: “Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven.” (Matteüs 9:2). Er wordt beweerd dat alle zonden uiteindelijk een belediging van God zijn (Psalm 51:4) en dat alleen God zonden kan vergeven. Deze redenering is

logisch, maar wat als God Zijn recht verleende aan Zijn Messias om zonden te vergeven. "Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven had." (Matteüs 9:8).

Ook discipelen mogen zonden vergeven of toerekenen. (Johannes 20:23).

5. Jesjoea leefde volmaakt.

Adam was geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:26) en geformeerd uit het stof der aarde (Gen. 2:7). Gods plan voor hem was om zonder zonde voor eeuwig te leven en de Hof van Eden te onderhouden, heerschappij te voeren over de aarde en veel kinderen te verwekken.

Jesjoea werd verwekt naar het beeld van God (Kolossenzen 3:10). Jesjoea werd door God verwekt (Lucas 1:35; Matteüs 1:20) in de maagd Maria, een stoffelijk mens. Jesjoea valt dus in dezelfde categorie als Adam, door God de Vader verwekt als een mens zonder zonde die zijn zondeloosheid moest bewaren om de tweede Adam te zijn in plaats van iemand die de zondige natuur geërfd had van een zondige menselijke vader. Jesjoea heeft, hoewel Hij de Zoon van God was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden (Hebreeën 5:8). Omwille van wat Jesjoea Messias gedaan heeft kunnen we nu afsterven van de daden van onze oude zondige mens en leven als Jesjoea leefde. (Romeinen 8:10, 13)

Een ander argument dat vaak wordt opgevoerd is dat, als Jesjoea niet God was, dan zou zijn offer niet voldoende geweest zijn om de hele mensheid te verlossen. Deze bewering lijkt logisch op het eerste gezicht, maar het brengt vier problemen met zich mee.

- Nergens in de Bijbel is dit vermeld.
- God kan niet sterven (1 Timotheüs 1:17 zegt: Hij is onsterfelijk).
- Eén offer is voldoende omdat God het aanvaardt, niet omdat de waarde gelijk is aan de misdrijf.
- Volgens hun visie is alleen het lichaam van Jesjoea gestorven, zijn geest (de godheid) is blijven leven. Het goddelijke deel van de Jesjoea stierf dus niet.

Is het eerlijk om Jesjoea op de een of andere manier te splitsen?

Als Jesjoea volledig God en volledig mens is zal Jesjoea ook alles ervaren, zowel zijn goddelijke en menselijke natuur zal het ervaren.

Bijvoorbeeld, ik zou hen kunnen vragen: "Hoe kan Jesjoea God zijn als hij niet alles weet?"

Ze zouden antwoorden: "In zijn menselijkheid wist hij het niet, maar in zijn goddelijkheid is hij is alwetend".

Dit is echter onmogelijk. Men kan niet tegelijkertijd alles weten en niet alles weten, op hetzelfde moment!

Als Jesjoea beweerde onwetend te zijn over zijn tweede komst en hij echt alwetend was, zou dat geen misleiding geweest zijn?

We zullen dit illustreren, rekening houdend met de analogie hieronder.

Fred vroeg Laura om 5 euro, en zij antwoordde: "Ik heb geen vijf euro". Maar 10 minuten later merkt Fred dat ze 5 euro in haar hand heeft en vroeg haar waarom ze had gelogen. Laura antwoordde: "Toen ik zei dat ik geen 5 euro had, bedoelde ik te zeggen dat ik het niet in mijn rechterhand had, hoewel ik in mijn linkerhand wel 5 euro had." Zou dit niet worden opgevat als misleiding? De persoon heeft wel 5 euro of niet. Men kan niet tegelijkertijd wel en niet 5 euro hebben.

Jesjoea sprak altijd de waarheid. Als hij zei dat hij iets niet wist, dan wist hij het niet. Als hij stierf, was hij niet onsterfelijk. Als hij sliep op de boot, dan kan hij geen aanspraak maken God te zijn, want God slaapt nooit, enz.

Al deze verwarring kan vermeden worden als we begrijpen dat Jesjoea een zondeloos mens is die, als 'laatste' Adam door God verwekt werd in de mens Maria met 'kennis van goed en kwaad' en in gehoorzaamheid aan Gods wil een volmaakt leven in het vlees heeft geleefd. Door zijn volmaakte gehoorzaamheid aan JHWH toonde Jesjoea zijn gelijkenis met God en bewees hij reeds in zijn vlees een inwoner te zijn van het Koninkrijk Gods. Als 'laatste' Adam stierf Jesjoea en werd opgewekt als 'tweede' Adam. Door de opstanding uit de dood is Jesjoea de eerste van de 'nieuwe schepping' en de laatste die door de dood kon worden vastgehouden.

Er is niets ingewikkelds aan. Jesjoea is een echt mens die ook echt is gestorven voor onze zonden. Ons hele geloof hangt af van deze waarheid. Het is een simpel feit: als Jesjoea niet volledig stierf, dan is niet voor al onze zonden volledig betaald.

Dank aan JHWH onze God die ons niet in een dergelijk hachelijke situatie heeft achterlaten.

Immanuël, Gemeente van het Levende Woord

Telefoon 078 6990097, Mobiel 0629 065138

Email: w.verdouw@immanuel-gemeente.nl

Web: <http://www.immanuel-gemeente.nl>

Wees van harte welkom op iedere Sabbatmorgen en ervaar dat de vreugde van JHWH onze kracht is.

Plaats van samenkomst: "De Havenkerk", Ieplaan 9, 2951 CB Alblasterdam, om 10.30 uur